

« Aanschouw de bloemen van een tuin. Ofschoon verschillend van soort, kleur, vorm en uiterlijk, toch, aangezien ze worden verkwikt door de wateren van één bron, nieuw leven krijgen door dezelfde wind, worden versterkt door de stralen van één zon, vergroot deze verscheidenheid hun bekoring en draagt bij tot hun schoonheid. Wanneer aldus die tot eenheid makende kracht, de doordringende invloed van het Woord van God, zijn uitwerking heeft, zal het verschil in gebruiken, manieren, gewoonten, ideeën, meningen en karakter de wereld der mensen verfraaien. Deze verscheidenheid, dit verschil is als de natuurlijke geschapen ongelijkheid en verscheidenheid van de ledematen en organen van het menselijk lichaam, want elk draagt bij tot de schoonheid, doelmatigheid en volmaaktheid van het geheel.... »



Deze kinderen zijn de planten van Uw boomgaard, de bloemen van Uw weide, de rozen van Uw tuin. Laat Uw regen op hen vallen; laat de Zon der Werkelijkheid op hen schijnen met Uw liefde. Laat Uw koele bries hen verfrissen, dat zij opgeleid worden, opgroeien, zich ontwikkelen en zich in volkomen schoonheid ontplooiën.



BAHA'I TUINEN



Paramaribo, Suriname

«De wereld is slechts één land en de mensheid haar burgers.»

(Bahá'u'lláh)



In de geschriften van het Bahá'í Geloof worden bloemen, planten, tuinen en zaden vaak gebruikt om geestelijke onderwerpen uit te leggen.

Bijvoorbeeld, Bahá'u'lláh, de stichter van dit Geloof, drukt de eenheid der mensheid als volgt uit:

« Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak. »

Dit is één van de redenen waarom Bahá'ís over de hele wereld graag prachtige tuinen aanleggen rond hun belangrijke gebouwen.

Vele van deze tuinen kunnen worden bezichtigd, en u wordt hierbij uitgenodigd om de tuin van het Nationaal Bahá'í Centrum van Suriname te bezoeken, door een afspraak te maken op telefoon nummers:

477033, 421981, of 8230423

Aanhalingen uit de Bahá'í Geschriften:

« O vriend! Plant in de tuin van uw hart slechts de roos der liefde, en laat de nachtegaal van genegenheid en verlangen niet los... »



Verruil niet de tuin van eeuwige verrukking voor de stofhoop van een vergankelijke wereld.

Nationaal Bahá'í Centrum van Suriname
Dr. J.F. Nassylaan 27, Paramaribo
Bahá'í Centrum: Telefoon - 477033
Contactpersoon: Theo Habraken,
Telefoon - 8230423 en 421981

Email: ngrsur@sr.net

Website : bahai.sr

Internationale Bahá'í website: bahai.org